

CaravanCultuurCourant - 10

Een greep uit de bezienswaardigheden die we onderweg verzamelden

Druk op Ctrl-L, doorbladeren met pijltoets en eruit met Esc

Film



Erik Fraikin & Rian van der Sluis



Héninel

Het militaire ereveld bij het dorpje Héninel is er één van de zeer vele in Noord-Frankrijk die dit jaar extra in de belangstelling staan omdat het precies honderd jaar geleden is dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Het herdenkingsjaar gaat in de CCC niet ongemerkt voorbij. Ons eerste jubileumnummer is namelijk geheel gewijd aan de ‘Grote Oorlog’. Deze keer geen foto’s, maar een samenstelling van bijzonder materiaal in de vorm van een film van zeven minuten. De muziek die meeloopt met het filmpje heeft overigens een zeer nauwe link met het vierde artikel in onze CCC 6.



Klik op de link in onderstaand kader om het filmpje via YouTube af te spelen.

<http://www.youtube.com/watch?v=1vkscxUTXn0>



Tot slot

Dank voor de belangstelling voor deze editie van onze krant.

Ken je iemand die interesse heeft in de toezending van de *Courant*, geef ons gerust het emailadres door.

Voor informatie over onze IPR-reisgidsen, bezoek de website:

